

In 1965 t/m 1967 heb ik op de Kijk in 't Jatstraat 6 te Groningen op kamers gewoond bij Mevrouw Heldring - Star Numan. Ik had een kleine kamer op de eerste verdieping die uitkeek op het binnenhofje van het Mepschen gasthuis. De beneden kamers hadden prachtig behang en er hingen prachtige schilderijen onder meer een heel groot werk van Koekoek. Het hele huis was heel sfeervol en ademde rust en niet vergane glorie uit.



Medebewoners waren onder andere Jaap Stienstra toen tandarts en de eeuwige student Klaas van der Sluis (aangekomen in 1949 en toen ik in het huis woonde als arts afgestudeerd). Ik herinner mij dat Stienstra mij vertelde dat als Mevrouw Heldring uit eten ging in restaurant W.E.E.V.A (het "Woon- en Eethuis voor Allen") zij haar eigen zilveren mes en vork meenam om mogelijke infecties of ander ongemak te voorkomen.

Als wij bevriende studenten uit een andere stad op bezoek hadden in het huis dan zeiden wij dat één van de bewoners een professor was en dan lieten wij Stienstra op eerbiedwaardige wijze opdraven. De gasten waren dan diep onder de indruk en verbaasd hoe dat allemaal mogelijk was in Groningen.

Jaap Stienstra die zeer kunstzinnig is heeft voor mij bijgaand etiket gemaakt ter gelegenheid van het feit dat ik met mijn clubgenoot Onno Wentges per tandem middernachtelijk vertrekkend na een rondje om de Grote Markt op naar Leiden om daar tegen de avond aan te komen.

Het was een traditie van de Societé Anonyme Tandemique per tandem van Groningen naar Leiden en visa versa met Leidse studenten.

Hierbij ook nog wat foto's van een jaarclubdiner van jaarclub "Sandeman" van 1961 dat wij in het huis hielden en dat verzorgd werd door één van de bedienden van de Sociéteit Mutua Fides.

Erik Rouffaer



